

Σήμερα είμαστε οι δύο αθλητικές οικογένειες του ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ και της ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ για να τιμήσουμε τη μνήμη δύο νέων παιδιών αθλητών που τόσο πρόωρα χάθηκαν. Του Απόστολου Τσαούση και του Μενέλαου Βασάκη του Μένιου όπως όλοι τον ξέραμε.

Δεν θα σας πω πολλά, γιατί δεν μπορώ και δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω να πω και τα λίγα.

Ο Απόστολος, ο Τόλης μας, υπήρξε ένα πηγαίο μπασκετικό ταλέντο πάντα χαμογελαστός μέσα στο παιχνίδι, στον πάγκο, στην προπόνηση. Συγχρόνως ήταν ένα ανήσυχο πνεύμα, που δύσκολα μπορούσε κάποιος να τον βάλει σε καλούπια. Ήθελε να παίζει μπάσκετ με τον τρόπο που του άρεσε, που το απολάμβανε και που τον γέμιζε. Και αυτή ήταν η ομορφιά του Απόστολου. Κι αν για λίγο ξεχνούσες τη σκοπιμότητα ενός αγώνα, τότε στον Απόστολο έβλεπες το μπάσκετ και τον αθλητισμό όπως έπρεπε να είναι το παιχνίδι για ένα παιδί. Πείσμα για το κάτι παραπάνω, προσπάθεια για να απαντήσει στην στιγμιαία πρόκληση, ενθουσιασμός και θέληση να απολαύσει εκείνη τη στιγμή. Και αυτό είναι που αγαπήσαμε στον Απόστολο μπασκετμπολίστα. Ρόκ και μπάσκετ μαζί. Στον Απόστολο άνθρωπο απολαύσαμε και αγαπήσαμε την ανεμελιά του, την ευθύτητά και τη γνησιότητα του.

Ο Μένιος μας ήταν ένας σπουδαίος μπασκετμπολίστας, ένας ολοκληρωμένος παίκτης και ένα υπόδειγμα αθλητή. Δεν υπάρχει καμία απολύτως αμφιβολία ότι ο Μένιος θα μπορούσε εύκολα να αγωνίζεται σε πολύ μεγαλύτερες κατηγορίες με πολύ πιο σπουδαίες ομάδες. Επέλεξε όμως να ακολουθήσει τον αγαπημένο του φίλο και προπονητή τον Χρήστο και να γίνει και να μείνει μέλος της οικογένειας της ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ. Ακόμα και όταν οι ατυχίες της ζωής, τον ανάγκασαν να προσπαθήσει σκληρά για να πετύχει τους στόχους του, ήταν πάντα παρών στην ομάδα της καρδιάς του και πάντα έτοιμος να βοηθήσει. Για εμάς στην ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΠΑΓΟΥ ήταν ξεχωριστή τιμή και χαρά που τον είχαμε μαζί μας. Όχι μόνο δεν θα τον ξεχάσουμε, αλλά πάντα θα τον προβάλλουμε στους νεώτερους παίκτες σαν υπόδειγμα αθλητή και χαρακτήρα.

Αγαπητοί γονείς του Απόστολου και του Μένιου, ξέρω ότι ο πόνος και η θλίψη σας δεν θα καταλαγιάσει ποτέ, και πως θα μπορούσε άλλωστε. Το λιγότερο που θα μπορούσα να σας πω είναι ότι πρέπει να είσαστε περήφανοι για τους λεβέντες σας. Μακάρι να σας δίνει ο Θεός δύναμη και κουράγιο.

Όλοι οι άνθρωποι της ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ενώνουμε τις προσευχές μας μαζί σας, για να έχουν ο Απόστολος και ο Μένιος τον καλό Παράδεισο γιατί πραγματικά τους αξίζει και τον δικαιούνται.